

HET NAVOLGEN VAN JEZUS CHRISTUS VOLGT U AL?



Het volgen van Jezus, is niet zo'n eenvoudige zaak. Er zijn mensen die Jezus wel willen volgen, maar niet over de brug komen als Jezus enkele voorwaarden stelt. Wij nemen een bijbeltekst waaruit heel goed naar voor komt , **wat Jezus vraagt** voor hen die Hem echt willen volgen de rest van hun leven.

Lucas 9:57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. Lucas 9:58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Lucas 9:59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Lucas 9:60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods. Lucas 9:61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Lucas 9:62 Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods

Hier lezen wij over 3 mensen die de Heer willen volgen, wel drie mensen die Hem nog niet kenden. Jacobus en Johannes hoorden hier de woorden van Jezus. Hier komen ook drie elementen naar voor welke moeten aanwezig zijn, bij hen die Jezus willen volgen, anders kan Jezus deze mensen niet gebruiken, en zijn ze ook niet geschikt voor het koninkrijk van God ! Jezus zocht geen kerkgangers met zondagsplicht!

Welke drie elementen zijn dit ?

De eerste vereiste , is de MOBILITEIT.

De eerste die Jezus wilde volgen , wilde Hem volgen waar Hij ook heen ging, maar hij kende de weg van Jezus nog niet, m.a.w. de weg van het kruis.

De weg van de vernedering, de weg van bespottung, de weg van het lijden !

In Jezus antwoord vinden wij : **De inzetbaarheid van zijn discipelen.**

Daardoor zou Jezus ook later zijn soldaten kunnen inzetten waar Hij wil ter wereld. Zo toont Hij aan dat wie christen wordt en door Jezus wil gebruikt wil worden, ook bereid moet eventueel zijn woonplaats te verlaten.

Dat wil niet zeggen dat Hij iedereen hiervoor zal roepen.

Jezus wil aantonen dat zijn **discipelen weerstand zouden moeten bieden** aan de begeerten en verleidingen van de wereld en bijzonder de ziekte van het materialisme, zucht naar veel bezit en de vleselijke begeerten. Jezus wil hen al leren dat het denkbeeld over **deze wereld niet hun eigenlijke thuis** is.



*19 En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zeide: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. (Mattheus) Deze man die dit vroeg was een **schriftgeleerde**, zij stelden hun vertrouwen in hun geld en bezit. En waren daardoor ook niet mobiel.*

Jezus maakt duidelijk dat dit een hinder is om Hem te volgen. Hij sliep de ene dag hier en de andere dag ergens anders. Wij zien verder dat de farizeeër niets meer zegt, en ook niet verder volgt. Jezus volgen is het allerbelangrijkste op aarde wat een mens kan doen. Een mens kan het heel ver geschopt hebben in zijn leven, maar als hij Jezus niet volgt, of Hem kent, dan is zijn aardse leven ZINLOOS geweest !

Jezus zag het hart en waarschuwt ook de farizeeër, dat als hij Jezus volgt, het hem zou kunnen spijten, want hij moet zijn aangenaam en luxueus leven prijs geven.

Zo is het ook nog vandaag dat wie Jezus wil volgen, vervolgt zal worden op eender welke wijze, en hij dat zal ondervinden.

Doch allen die twee heren willen blijven dienen zullen afvallen !

Wie het niet ernstig meent komt ten val ! Wil zeggen kan Jezus niet volgen.

Let op het Voorbeeld van Israël ! (Hebr.4:9)

De tweede vereiste om Jezus te volgen : HET BESLISSEN.

De tweede mens werd ook door Jezus geroepen, doch deze maakte een verkeerde beslissing. Deze man begreep niet het verschil tussen **de belangrijkheid van de twee zaken** waarin hij moest kiezen. Jezus volgen, de Zoon van God of zijn vader begraven. Hoeveel malen wordt er vandaag niet gezegd, het was een mooie begraafing, een goede preek, of mooie muziek, doch de werkelijkheid leert ons dat weinig mensen tot geloof komen. De mensen begrijpen **de ernst** niet, **van de roep van Jezus** en kiezen voor wat in hun ogen het belangrijkste is. Is het de richting naar de dood of de weg ten leven met Jezus? Maar wij zien dat Jezus een antwoord geeft waarover deze man eerst nog kon nadenken.

Het is voor ons van belang om de mensen nieuwsgierig te maken over het evangelie . Wij moeten de mensen aan het nadenken te krijgen, want excuses zijn er genoeg. Deze man werd geroepen om het evangelie van eeuwig leven te brengen, dit wijst erop dat Jezus nog steeds mensen roept, en dat er ook nog steeds zijn die Hem links laten liggen !

Allen die geroepen zijn **kijken eens naar voorbeelden uit Gods Woord.**



8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Hebr 11:1

Abraham was de man die **correct besliste** God te volgen, en aarzelde niet ! Het voorbeeld van Abraham is nog steeds te vergelijken met onszelf. Wanneer wij tot geloof kwamen, wisten wij ook niet waar wij zouden uitkomen, maar de Heer wel. Abraham zou een erfenis ontvangen een plaats om te wonen. **Abraham was mobiel**, en verliet zelfs zijn eigen familie Onze erfenis is er ook want wij zijn medeërfgenen van Christus. (Rom.8:17) Het is de vreugde die voor ons ligt.

Een voorbeeld van Petrus? (Luc.18:28).



En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd

Hier spreekt de visser Petrus **over hun vroegere beslissing** om Jezus te volgen, daarbij spreekt hij wat het hem heeft gekost.

Wij moeten eens de vraag stellen wat heeft het ons gekost, om Jezus te volgen ?

Wat hebben wij laten vallen om Jezus te volgen ?

In Iran en andere landen kost het je leven ! Christenen die geen spijt hebben over hun beslissing, hebben nog heel wat te verwachten, de belofte van Jezus (hierboven)

DE DERDE VEREISTE OM JEZUS TE VOLGEN : NIET AARZELEN.

De derde man die Jezus wilde volgen had problemen met zijn familie waarvan hij wilde afscheid nemen. Wij moeten hieronder begrijpen dat dit afscheid verschillende dagen zou duren.

De Les die hier staat is dat men moet bereid zijn familie te verlaten, indien Jezus dat wenst. Wanneer een soldaat opgeroepen wordt om te strijden voor zijn vaderland, moet hij ook niet met excuses afkomen.

Men gaat niet eerst vragen aan de vrienden of zij het goed vinden dat u Jezus gaat volgen ! Deze man stelde dus een voorwaarde aan Jezus om Hem te volgen. Dit volgen gebeurt onvoorwaardelijk !

ONGESCHIKT !

Jezus wil geen aarzeling, wanneer iemand Hem wil volgen, Jezus bedelde niet!

Wie wil ploegen moet vooruitzien, en niet achterom.

Inderdaad wie in feite Christus volgt begint een gans nieuw leven, zijn oud goddeloos of religieus leven is voorbij. Wij moeten eens nadenken, als wij lezen over hen die Jezus wilden volgen, dat Jezus een directe gehoorzaamheid eist.

Als Noach eerst nog vele jaren had moeten nadenken, in plaats van te beginnen met de ark, dan was hij ook verdronken ! Dit lijkt wel vandaag een “donderpreek” of niet?

Nog een bliksemslag en donder:

**Psalm 7:13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard,
spant zijn boog en legt aan,**

